

# KROEGENTOCHT, VAN TOEN TOT NU

## bijdrage van Stichting Hattum de Vries

Beginnend bij de Hoidammen, stond aan de kant van Liemburg een kroeg met de voorkant naar het noorden. Jan (kachel) de Boer, een smid uit Drachten, was eigenaar. Klaas de Boer, maar ook Jannes en Ank Adema stonden achter de tap.

Schippers die de brug passeerden, en boeren met hun knechten uit Oudega kregen hier “waarme molke” zo onder de koe vandaan. Ook zal er wel eens wat anders dan molke genuttigd zijn.

Bij de splitsing van de Dykfinne en de Skeane Heawei kwam men de volgende gelegenheid al tegen, een zijkamertje van de boerderij waar nu Age en Trienke Hospes wonen diende als gelagkamer. Sjoerd en Baukje Jacobi waren de uitbaters, later overgenomen door hun dochter Dyke, die getrouwd was met J. Stelwagen.

In Oudega aangekomen had men een grotere keus in kroegen. Als eerste kwam men langs Baaie Hoekstra, zij woonde op de Buorren 12 en het kroeggedeelte zat op nr 14.

Baaie had ook een winkeltje en verkocht kachelhoutjes en achter het woongedeelte was nog een boerenspuitsje. Baaie was van alle markten thuis!

Tegenover Baaie was de herberg van de familie Mulder. Ook Wietze Mulder wedde niet op één paard, hij was ook nog bakker en boer. De herberg is sinds 1855 in het bezit geweest van de familie Mulder. Adolf Jans Mulder kocht het pand “voor de somme van f 755,-- . Zijn kleinzoon, Wietze, verkocht in 1952 de herberg aan Franke van der Meer, die het later doorverkocht aan zijn neef Romke.

Richting de haven komen we bij de Wellingbar. Dronken in vroeger tijden de grietmannen hun slokje in de herberg, het “gewone” volk kwam naar dit oude huis aan de haven voor een neut of een pint bier. In begin 1800 woonde hier al een Welling; Gjalt Wietzes Welling.

Het was destijds een “staancafé”, heel klein maar juist geschikt om staande weg een borrel achterover te slaan. Dus niet meer te vergelijken met de huidige “Welling Bar”.

Even verderop, op het kruispunt van de Eastersanning en de Fabrykswei, waar nu Jelmer en Tjitske wonen, woonde rond 1750 Ate Gjalts Adema. Hij was boer, bakker én cafébaas. Net zoals zoveel anderen ook inkomsten uit verschillende bronnen. Zijn dochter Oetske trouwde met Gerben Hendriks de Vries, alias Germ Stoker. In dit pand werd drank geschonken tot ongeveer 1900.

Aan de Sânbuorren, daar waar nu de familie Wagenaar woont stond ook een klein café. Bouwe Bouma woonde er en na hem Sjoerd Lepstra. Een stukje verder, net over het betonbrechje, tweede huis links, werd de drank gewoon in de huiskamer geschonken. Een “heal feantsje” of een “dikkop” waren de maten die veel gehanteerd werden.

Zoveel cafés zijn er nu niet meer. Alleen uit oude tijden is de Wellingbar overgebleven met als nieuwe toevoeging de Smidterij. Ook zijn er hier en daar nog de nodige plaatsen waar de jeugd hun tijd onder het genot van een biertje of iets anders doorbrengt. De bekendste zijn momenteel ‘ús mem’ en de caravan op It West. Eind jaren zestig, tot midden jaren zeventig was er ook zo`n gelegenheid op it Utein. Waarschijnlijk zijn er wel meerdere, maar die zijn bij ons niet bekend.

Met dank aan het jubileumboek Oudega 900, *Feike Wýma*